



Introductie

Welkom bij de Oostelijke route van de online Time Challenge. Net zoals bij alle andere routes krijg je een beginlocatie en moet je uiteindelijk het eind punt vinden. Aan het eind van de route het kruispunt waar je staat wanneer je op het juiste punt aan bent gekomen is het eindpunt van deze route en dit geeft je weer een gedeelte van de uiteindelijke eindlocatie van deze TC. Verbind je dit eindpunt met het eindpunt van de westelijke route door middel van een lijn en vind het coördinaat op het kruispunt met de lijn van Noord naar Zuid.

Startlocatie

Deze route start op het pad direct naast Radboud UMC ingang west. Zoek deze locatie op en begin hier met het lezen van het verhaal.



Uitleg

Bij deze route volg je het verhaal wat geschreven staat vanuit het kijkpunt van de verteller. Let hierbij op dat het niet simpelweg kijken is naar "links" "rechts" "rechtdoor" in het verhaal. Maar dat deze route je kennis van begrijpend lezen test. Het is echt de bedoeling dat je goed leest wat er staat en aan de hand daarvan bij elk kruispunt dat je tegenkomt de juiste richting kiest. Let dus goed op straatnamen, locatienamen en omschrijvingen van de richting die je op moet gaan.

Deze route volg je in google maps (niet in streetview). Zoom hierbij ver genoeg in en houd je vinger op de kaart zodat je weet waar je bent.

Succes!

Route

Ik begon mijn tocht aan de westzijde van het radboud en ik liep als allereerste naar het zuiden.

Ik liep langs een kerel genaamd René en ging verder. Op de parkeerplaats had ik ook niks te zoeken dus besloot ik die te negeren. Aan het einde ging ik links en METEEN weer rechts. Na 2 maal paadjes aan mijn linkerzijde te hebben laten liggen schoot ik een klein paadje op waar ik 2 groene paden zag, ze sprongen allebei een andere richting op en ik besloot degene te volgen die naar rechts sprong. Na een grote oversteek kwam ik op een afgesloten bruine weg. Doordat ik aan weerszijde pelt zag hangen had ik besloten rechtdoor te gaan. Ik kon de polder aan mijn linkerzijde niet in dus ging ik iets verder rechts het veld op. Aan het eind van het veld besloot ik rechtdoor de akker op te gaan waar ze erg verrassend, een sportschool op hadden gebouwd, deze passeerde ik op mijn vooruitgaande tocht.



Ik ging nogmaals rechtdoor maar kwam daarna al snel oog in oog te staan met een steenbok. Ik koos ervoor om rustig aan naar links te gaan om deze bok te ontwijken. Tot mijn verbazing passeerde ik een giraffe en zelfs een zebra. Vlak voor een grote ronde heuvel ging ik rechtsaf helemaal tot het punt waar een vos was. Deze vos wou erg graag dat ik hem volgde dus we gingen linksaf helemaal tot aan een oude molen. Ik raakte de vos kwijt en volgde de molen wand rechtsom. Dit bleef ik doen want aan mijn rechterzijde zat een alligator waar ik heel stilletjes voorbij moest. Ik vluchtte linksaf, daarna rechts en vlak na een groen pad weer rechtsaf. Na 4 maal rechtdoor gegaan te zijn besloot ik linksaf te gaan. Ik baande mij een weg door het jonkerbos door eerst 2 maal rechtdoor te gaan, daarna rechtsaf, 2 maal rechtdoor langs 2 doodlopende wegen en uiteindelijk linksaf.

Ondanks dat ik begonnen was bij een ziekenhuis passeerde ik hier weer een ziekenhuis.

Na het links laten liggen van een doodlopende weg kwam ik aan bij een grote weg die ik moest oversteken om bij heel veel tarwe aan te komen. Vervolgens liet ik een weg links liggen en de volgende ging ik wel linksaf om bij een grote muziekwinkel uit te komen. Vanaf de winkel ging ik richting het zuidwesten en ging ik rechtdoor langs wat auto-winkels. Daarna ging ik linksaf en meteen rechtdoor, ook had ik door dat ik wat grenzen moest overleggen om naar mijn eindpunt te komen. Rechtdoor leek mij verstandig en zo hield ik mijn pad aan totdat ik aan mijn rechterzijde meneer vos zag.

Deze passeerde ik waarna ik op een groot kruispunt kwam, naja dan maar een euro opgooien (kop=links , munt=rechts en als ik de munt laat vallen/stuiteren dan is het per keer rechtdoor.) Ik gooi op en beland op kop, helaas liet ik de euro hierna 2 keer op de grond vallen. Na nogmaals op-gooien kwam ik op munt terecht. En na struikelend over mijn eigen benen naar voren gegaan te zijn, ving ik de munt nogmaals op met munt boven. Ik besloot de munt maar weg te steken, maar liet de munt helaas vallen waarna hij 3x op de grond stuiterde en zo in een put verdween. Daar ging mijn euro, maar gelukkig zag ik rechts van mij wat saffieren en meteen links weer wat bergkristallen. Na de edelstenen opgepakt te hebben liep ik rechtdoor naar een dijk vol met vossen. Ik ging links richting een bekende Arabier met een prachtige olielamp, maar moest helaas wel een aantal keer oversteken. Bij de Arabier aangekomen gaf de beste man mij een olielamp en stuurde mij op mijn weg. Ik wilde van de grote weg af dus ging ik zo snel mogelijk rechtsaf en vervolgde mijn tocht. Ik passeerde een kruispunt waar aan de linkerzijde van mij een jonkheer stond te zwaaien naar iedereen, wat erg royaal van de beste man.

Na een tijdje lopen zag ik een groot slot. (wel gek he ik ben nog steeds niet op mijn eindbestemming maar al wel bij het slot) In het slot aangekomen zag ik grote pilaren en gangen die elke kant op gaan. Ik besloot om de eerste 3 gangen te laten liggen en links te gaan. Tot mijn verbazing stond ik tot mijn knieën in het water, deze gang stond blank! Ik schoot rechts een deur in om weg te komen van het water. Dit was een goede keuze. Ik kwam in een grote hal met uilen, die strekte tot het einde van de rechtse zijde van het slot. Ik ging deze hal met uilen in en volgde deze tot het einde. Aan het einde van de uilenvleugel aangekomen zag ik aan mijn linkerzijde een deur die ik door ging. Na een flink tijdje rechtdoor gegaan te zijn en een gang links te hebben laten liggen, ging ik rechtsaf. Al vrij snel daarna moest ik weer naar links. Nu stond ik buiten het slot. Onduidelijk waar ik zou eindigen ging ik rechtdoor. Aan mijn linkerzijde zag ik een pad met grote groene bomen met groene bladeren. Ik ging dit pad in en stapte recht vooruit. Toen kwam ik aan bij een keuze, links of rechtdoor? ik wilde verder gaa, totdat een prins in het groen mij op mijn schouder tikte en zei dat ik op het juiste punt was.

succes met de rest van de puzzel !